

MOLEN DE KORENBLOEM

“de Korenbloem” is een korenmolen. In 1873 is op de oude plek van de toen afgebrande achtkantige grondzeiler, een veel voorkomend molentype in die dagen. De huidige molen “de Korenbloem” gebouwd, aan de Molendijk te Kortgene. Dit is een stellingmolen met vijf zolders de, graan-, maal-, steen-, lui-, en kapzolder.

De molen heeft tot 1953 op windkracht gedraaid. Daarna is er als versterking voor windstille dagen een motor bij gebouwd, die later weer voor een zwaardere motor vervangen is. Maar rond 1967 is de laatste molenaar dhr. Snoep gestopt als molenaar. En is de molen langzaam maar zeker in verval geraakt en na 1971 heeft hij niet meer gedraaid.

Tot in 2009 de stichting, “molen de Korenbloem” kocht, met als doel de molen

weer maalvaardig te maken en terug te geven aan het dorp en zijn bewoners.

Inmiddels is de molen gerestaureerd naar het model van hoe deze was in 1873. De stichting die de molen had gekocht heeft er heel veel werk van gemaakt door, sponsoren, donateurs, fondsen aan te schrijven en uitnodigen en benefietfestivals en andere festiviteiten te organiseren. En in 2011 was het werk afgerond.

Nu wordt de molen door “de vrienden van de molen” beheerd en in stand gehouden door o.a. de verkoop van Meel. Zoals Pannenkoekenmeel.

Kijk op onze menukaart voor een lekkere Molenpannenkoeken!

